

## Wat algemene informatie over het OV in Surat-Thani, met een uitbreiding hoe naar ons te komen met dat OV.

### Algemeen:

Sinds een kort aantal jaar rijden er bemeterde taxi's in Surat-Thani, ze rijden in het "wild" rond. Je zal ze echter niet zien op plaatsen als de luchthaven en het treinstation als aankomende passagier. Je kan wel eenvoudig een taxi nemen naar deze bestemmingen. Over het algemeen zijn taxi's goedkoper dan TukTuks voor de wat langere ritten. Korte ritjes binnen de stad zijn per TukTuk goedkoper. Wij kunnen een taxi bellen om klanten op te halen, maar de wachttijd is erg onzeker, en vaak komen ze gewoon niet opdagen. Als je naar ons komt met een taxi, zal de taxi weggrijpen, en misschien terugkomen om je weer op te halen. Met de taxi naar ons kost rond de 120 Baht, met een TukTuk 200 Baht, en als de TukTuk op je wacht zal het rond de 400 Baht kosten. Sommige taxi's rekenen een soort "toeslag" op de prijs die de meter aangeeft, omdat ze vinden dat wij te ver buiten de stad zijn. Wij bemoeien ons niet met de discussie die dat veroorzaakt.

### Het openbaar vervoer wordt gedaan door:



TukTuk uit Surat-Thani.

**TukTuks-** In Surat-Thani zijn dat kleine Daihatsu busjes. Voor verplaatsing in Surat-Thani, is de prijs 20 Baht/PP, ongeacht waarvandaan, en waarnaar je reist. Er zitten meerdere mensen in de TukTuk, je moet voor instappen aan de bestuurder duidelijk maken waar je naar toe wil. Als hij instemt kan je instappen. Het is onmogelijk om met een "Standaard rit" bij ons te komen. Hiervoor moet je een TukTuk "privé" huren. Dan moet je onderhandelen. Een gangbare

prijs voor de rit van de stad naar ons enkele reis is 150 Baht, retour, inclusief wachten voor de apendemonstratie is tussen de 400 Baht en 600 Baht. **LET OP!** Er is een andere apenschool in de buurt, en die betaald de TukTuk geld per afgeleverde gast. Veel TukTuk bestuurders rijden dus liever daar naar toe. Deze is echter verder, en kost enkele reis rond de driehonderd Baht. De genoemde prijzen liggen echter niet vast. Als de TukTuks het heel druk hebben (begin- of einde schooltijd) zijn de prijzen hoger.



Mai)

**Song-Taews-** Dat zijn meestal Toyota of Isuzu Pick-ups. Met een dak, en twee banken (Thais, Song=twee, Taew=banken) Deze rijden een soort van busdienst. DWZ, vaste route, maar vertrek geschiedt pas als de bestuurder vindt dat hij genoeg passagiers heeft. Om vanaf de stad naar ons te komen, moet je instappen in de zijstraat naast de Phanthip Company, aan de Talad Mai, in de richting van Kanchanadit. Uitstappen bij "See yet, Thathong Mai") (hetgeen letterlijk betekend, vier wegen (kruising) Thatong

#### Song-Taew in Surat-Thani



Op deze hoek,tegenover de TOPS supermarkt moet je in de Song-Taew instappen. Als je in de goede zit slaat hij **LINKSAF.**

Het is soms mogelijk voor mij om onze gasten op te halen, maar niet altijd. Omdat ik geen taxi ben is dat duur (ik rijdt de halve afstand leeg)

We kunnen ook een betrouwbare Thaise chauffeur inschakelen. Zijn prijzen zijn ongeveer de helft van mijn prijzen, hij is eerlijk en betrouwbaar. Hij spreekt echter geen Engels.

OK, stel je komt aan op de **luchthaven**:

Taxi/limousine, geen meter eerst onderhandelen, rond de 1.000 Baht

Phanthip Bus naar de stad (120 Baht/PP), vanaf de uitstap plaats in de stad, TukTuk naar ons, 150-200 Baht, als je geen TukTuk hier vinden kan, loop dan 100 meter in Oostelijke richting en probeer daar opnieuw. Grote kans dat het dan wel kan. Of vanaf de uitstap plaats, Song-Taew 40 Baht/PP. Indien met Song-Taew, bij de kruising Thatong-Mai (In het Thais See Yet Thathong Mai, hetgeen letterlijk 4 wegen betekend) motor-bike taxi, twintig Baht/PP. Hier kan je ook ons bellen, en dan halen we je gratis op.

Als je aankomt op het **treinstation**:



Neem hier de motorbike taxi, of bel ons op.

Taxi, eerst onderhandelen, (geen meter) rond de 400 Baht

Of: oranje stadsbus naar de stad, 80 Baht/PP, TukTuk naar ons, 150 Baht, als je geen TukTuk hier vinden kan, loop dan 100 meter in Oostelijke richting en probeer daar opnieuw. Grote kans dat het dan wel kan. Of vanaf de uitstap plaats, of Song-Taew 40 Baht/PP. Indien met Song-Taew, bij de kruising Thatong-Mai (In het Thais See Yet Thathong Mai, hetgeen letterlijk 4 wegen betekend) motor-bike taxi, twintig Baht/PP. Hier kan je ook ons bellen, en dan halen we je gratis op.



Boek nooit in deze straat lokaal transport

**Long –Distance busstation:**

oranje stadsbus naar de stad, 60 Baht/PP, TukTuk naar ons, 150 Baht, als je geen TukTuk hier vinden kan, loop dan 100 meter in Oostelijke richting en probeer daar opnieuw. Grote kans dat het



dan wel kan. Of vanaf de uitstap plaats, of Song-Taew 40 Baht/PP. Indien met Song-Taew, bij de kruising Thatong-Mai (In het Thais See Yet Thathong Mai, hetgeen letterlijk 4 wegen betekend) motor-bike taxi, twintig Baht/PP. Hier kan je ook ons bellen, en dan halen we je gratis op.

Over het algemeen geldt, dat als TukTuk bestuurders zeggen dat wij dicht zijn, (overstroomd, door bliksem getroffen, of slecht zijn, dat dat niet klopt (maar dat laatste is uiteraard geheel aan de beoordeling van de klanten!!) Ga dan niet in discussie, lach vriendelijk, loop weg en vraag een andere TukTuk. Het beste is om een rijdende TukTuk aan te houden. Ga niet naar een Tuk Tuk die wacht bij een bus- of treinstation. Deze wachten op argeloze, oplichtbare toeristen.

Ga nooit een **reisburo**, **travelagency** of **tourist-information** binnen. Ze geven verkeerde informatie, liegen de boel bij elkaar, en rekenen veel te hoge prijzen. Negeer ook de touts bij bus- treinstation en luchthaven.

Ongeacht waar je bent in Surat-Thani, kunnen wij je laten ophalen door een betrouwbare Thaise TukTuk bestuurder die slechts 200 Baht enkele reis rekent. En 600 Baht inclusief wachten, voor een retour rit van Surat-Thani naar ons.



Dit is ons hek, je bent op de goede plaats aangekomen!

Het kan zijn dat de TukTuk bestuurder gewoon toch naar de andere apenschool rijdt. Als je deze winkel ziet, is hij dat aan het doen..... Wordt dan maar een beetje boos....







